



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε)- Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα, 12/05/2011

Αρ. Πρωτ.: 433

Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47
Τ.Κ. :106 76 Αθήνα
Τηλ. :210- 3648044
FAX :210- 3648049

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αποκατάσταση της αλήθειας»

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, δημοσιεύσαμε ενημερωτικά την έκβαση της υπόθεσης συκοφαντικής δυσφήμισης, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος της νοσηλευτικής οργάνωσης ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. Ρίζος Ριζόπουλος, **με πρωτοβουλία της δικής του πλευράς**, ζήτησε συγνώμη (κάτι που δημοσιεύτηκε ξεκάθαρα και στα πρακτικά της απόφασης του δικαστηρίου), προκειμένου να αποσύρουμε τη δίωξη, όπως και έγινε.

Δυστυχώς όμως, οι εκπρόσωποι της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. αποδεικνύονται αγνώμονες αλλά και αμετανόητοι και μάλιστα διαχρονικά, αφού δεν δίστασαν, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων, να διαστρεβλώσουν βάνουσα την αλήθεια σε σχέση με τη δικαστική κατάληξη της υπόθεσης του από 3-11-2006 συκοφαντικού Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. σε βάρος των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ν.Ε..

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. εξέδωσε και ανήρτησε στις 2-4-2011 (ώρα 14.41 μ.μ.) στην επίσημη ιστοσελίδα της την από 2-4-2011 δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, επί λέξει, τα εξής: *«Στην εφημερίδα "Ο Ρυθμός της Υγείας" αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε. δημοσιεύεται ανακοίνωση της Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. που αναφέρει ότι ο κύριος Ρίζος Ριζόπουλος, διατελέσας Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας*

Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) από το έτος 2005 έως το 2007 φέρεται δήθεν να ζητά συγγνώμη από μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ν.Ε., σχετικά με το περιεχόμενο του από 03/11/2006 Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. όπου καταγγέλλονταν σειρά γεγονότων που συνέβησαν με ευθύνη της Π.Δ.Ε. κατά την περίοδο εκείνη.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Διοίκησης της Ε.Ν.Ε., εκτός από ανακριβής και παραπλανητική, διαστρέφει την αλήθεια των γεγονότων, καθώς ουδέποτε συνέβησαν αυτά που περιγράφει.

Ο κ. Ριζόπουλος ουδέποτε ανακάλεσε το περιεχόμενο του από 03/11/2006 Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., το οποίο καταμαρτυρεί και περιγράφει αληθή γεγονότα, παρά μόνο δέχθηκε μετά από πρωτοβουλία και πρόταση των μηνυτών του - και ενώ ήδη ένας εξ αυτών απέσυρε την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης πριν από την ημερομηνία της εκδίκασης - εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ο κ. Ριζόπουλος αποδέχθηκε την ανάκληση της εναντίον του εγκλήσεως, δηλώνοντας μόνο ότι: Οι εκφράσεις του από 3-11-2006 δελτίου τύπου «οι Έλληνες Νοσηλευτές δεν μπορούν και δε θα γίνουν θύματα επιτηδείων, καιροσκοπών, απατεωνίσκων...» δεν αναφέρονταν στους μηνυτές και στο βαθμό που οι εκφράσεις αυτές αντικειμενικά μπορεί να αποδοθούν σ'αυτούς, δηλώνω ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου και ζητώ συγγνώμη. Συνεπώς, τα όσα ανυπόστατα περί δήθεν «δικαίωσης» αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ε.Ν.Ε. σχετικά με τον κ. Ρίζο Ριζόπουλο και το από 03/11/2006 Δελτίο Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. αποβλέπουν μόνο στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων ενόψει των επικείμενων εκλογών, και επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν το Σώμα των Νοσηλευτών από τα πεπραγμένα της Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. τα τελευταία χρόνια. Τέλος, τόσο ο κ. Ρ. Ριζόπουλος όσο και η ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. επιφυλάσσονται να ασκήσουν κάθε νόμιμο μέσο στην περίπτωση που η Διοίκηση της Ε.Ν.Ε. δεν αποκαταστήσει την ακρίβεια των γεγονότων με νέα της ανακοίνωση τόσο από την ιστοσελίδα όσο και από την εφημερίδα του Οργάνου.

Γραφείο Τύπου ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.».

Ωστόσο, με την από 2-4-2011 και ώρα 14.41 μ.μ. δημόσια ανακοίνωση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., οι συντάκτες της, δηλαδή οι ασκούντες τη διοίκηση και εκπροσώπηση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., διέδωσαν εν γνώσει τους γεγονότα **ψευδή**, με σκοπό να πλήξουν (εκ νέου) την τιμή και την υπόληψη του Δ. Σκουτέλη και Αρ. Δάγλα, οι οποίοι υπό την ιδιότητα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του

Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., αντιστοίχως, ενημερώσαμε, ως είχαμε καθήκον, τους Έλληνες Νοσηλευτές με σχετική καταχώρηση στην εφημερίδα "Ο Ρυθμός της Υγείας" και την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε. για τη δήλωση συγγνώμης του Ρίζου Ριζόπουλου, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου –σημειωτέον- αποκαλύφθηκαν με αποκλειστική ευθύνη των συντακτών της επίμαχης ανακοίνωσης της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.

Συγκεκριμένα, οι συντάκτες της ανακοίνωσης της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., δηλαδή οι ασκούντες τη διοίκηση και εκπροσώπησή της, **εκμεταλλεόμενοι ένα αληθινό γεγονός**, αποδεικνυόμενο παραχρήμα από το διατακτικό της υπ' αριθ. 4926/2011 αποφάσεως του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, **διαστρέβλωσαν βάναυσα την αλήθεια των γεγονότων, ισχυριζόμενοι τα εξής ψευδή**:

ΠΡΩΤΟΝ

Ότι στην ανακοίνωση της Ε.Ν.Ε. ο κύριος Ρίζος Ριζόπουλος *«φέρεται δήθεν να ζητά συγγνώμη»* από μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ν.Ε. σχετικά με το από 03/11/2006 Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., ενώ, αντιθέτως, από το διατακτικό της προαναφερόμενης δικαστικής απόφασης **προκύπτει σαφώς ότι ζήτησε πράγματι συγγνώμη** και μόνον μετά τη δήλωση της συγγνώμης του οι μηνυτές δηλώσαμε ότι ανακαλούμε την έγκλησή μας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ότι ο κ. Ριζόπουλος δεν ανακάλεσε (τάχα) το περιεχόμενο του από 03/11/2006 Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., παρά μόνο δέχθηκε μετά από πρωτοβουλία και πρόταση των μηνυτών του εξωδικαστικό συμβιβασμό (εδώ συνέβη ακριβώς το αντίθετο), ενώ το αληθές είναι ότι πράγματι ανακάλεσε τις προσβλητικές εκφράσεις και ισχυρισμούς τού από 3-11-2006 δελτίου τύπου, δηλώνοντας ότι δεν ήταν η πρόθεσή του να προσβάλει τους μηνυτές με τις φράσεις *«οι Έλληνες Νοσηλευτές δεν μπορούν και δε θα γίνουν θύματα επιτηδείων, καιροσκόπων, απατεωνίσκων...»* και ζητώντας **συγγνώμη** για τις φράσεις αυτές. Εξάλλου, στο κείμενο της δικαστικής απόφασης **ρητώς αναφέρεται ότι η ανάκληση της εγκλήσεως έγινε «ύστερα από την παρακάτω δήλωση του κατηγορουμένου» με την οποία, όπως προελέχθη, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους μηνυτές του.**

Συνεπώς, **ψευδώς** υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. ότι η ανάκληση της εγκλήσεως ήταν αποτέλεσμα «*πρωτοβουλίας και πρότασης των μηνυτών για εξωδικαστικό συμβιβασμό*», αφού το αληθές είναι ότι προηγήθηκε η δήλωση συγγνώμης εκ μέρους του κατηγορουμένου και ακολούθησε η ανάκληση της εγκλήσεως.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η μεταμέλεια κάποιου όταν δεν είναι ειλικρινής, αλλά βασίζεται σε ταπεινά ελατήρια και χρησιμοποιείται εκ των υστέρων προκειμένου να εξασφαλιστούν ευτελείς εντυπώσεις, δεν αξίζει να αντιμετωπίζεται με επιείκεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Ριζόπουλος και οι σύμβουλοί του, δεν τίμησαν σε καμία περίπτωση τις αξίες του θάρρους και της ευθύτητας, αλλά προτίμησαν να καταστούν υπότροποι, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη συνολική τους εικόνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης

Αριστείδης Δάγλας