



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.**

Αθήνα, 19/05/2011

Αρ. Πρωτ.: 453

**Προς: Όλους τους Νοσηλευτές
της χώρας**

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 47
Τ.Κ. : 106 76 Αθήνα
Τηλ : 210- 3648044
Φαξ : 210- 3648049
Πληροφορίες: Αριστείδης Δάγλας

**ΛΕΤΕ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;**

Η σκοτεινή περίοδος που διανύουμε, διάστικτη από δυσοίωνα μηνύματα και επενδυμένη με τον πνιγηρό χιτώνα της απαισιοδοξίας, θα αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της στο εγγύς και απώτερο μέλλον, μιας και θα συνδέσει το πέρασμά της με τη βίαιη κατεδάφιση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και με την ισοπέδωση κάθε κεκτημένου κοινωνικού δικαιώματος.

Η στόχευση της συνεχούς μείωσης του κόστους παραγωγής των παρεχόμενων υπηρεσιών, ασχέτως της επακόλουθης πτώσης της ποιότητας, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη ενίσχυση της κοινωνικής τάξης των εχόντων και τη συνακόλουθη εξαθλίωση των μη προνομιούχων, έγινε πλέον πέραν του δέοντος ορατή και στο χώρο της Υγείας.

Με νωπό ακόμα το μελάνι στο άρθρο του «Έθνους», όπου περιγράφεται η σχεδιαζόμενη κατάργηση των δυο πανεπιστημιακών τμημάτων Νοσηλευτικής στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η ταυτόχρονη αποκοπή της Νοσηλευτικής από την επιστημονική της υπόσταση με την ύποπτη επισήμανση μόνο των τεχνικών της χαρακτηριστικών, αποτελεί τον προπομπό διόλου ευνοϊκών εξελίξεων για τη νοσηλευτική κοινότητα.

Ο ευτελισμός μιας ανθρωπιστικής επιστήμης και τέχνης και η ταύτισή της με οποιοδήποτε χειρωνακτικό επάγγελμα, που για να ασκηθεί, χρειάζονται μόνο γνώσεις σεμιναριακού τύπου, εκτός από επικίνδυνα νοητικά άλματα, αποτελούν χωρίς άλλο τη θρυαλλίδα για την αποκαθήλωση ενός ήδη αδικημένου κλάδου και την εξομοίωσή του με τον υποτιμητικό όρο «βοηθοί ιατρού».

Σα να μην έφτανε αυτό, στις 11 Μαΐου στα πλαίσια κοινοβουλευτικού διαλόγου, ο τέως Υφυπουργός Υγείας και νυν βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κ. Νασιώκας, παραβλέποντας ότι ο τίτλος του Νοσηλευτή είναι νομοθετικά κατοχυρωμένος από το 1985 και ότι τα ΑΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση από το 2001, πρότεινε την εξομοίωση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές ΤΕ με ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης, διαπράττοντας ένα εγκληματικό ολίσθημα που ήδη αποδοκιμάζεται σφόδρα από το σύνολο των Νοσηλευτών.

Σαφώς, δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε προκειμένου να αντικρούσουμε τη φαιδρή πρόταση του κ. Νασιώκα, θα προσπαθήσουμε όμως να δείξουμε ότι πίσω από κάθε φυλασσόμενο πέρασμα, βρίσκεται κι ένας Εφιάλης, μπορεί και περισσότεροι...

Ρίχνοντας μια ματιά λοιπόν στο νοσηλευτικό γίγνεσθαι, ειδικά ενόψει των επικείμενων εκλογών της ΕΝΕ, διακρίνουμε κάποιες ανίερες και ετερόκλητες συνάμα συμμαχίες, που χωρίς προσχήματα, δίνουν το πάτημα που χρειάζεται ο κ. Νασιώκας και ο κάθε Νασιώκας που ευαγγελίζεται τη μετατροπή των Νοσηλευτών σε κουρείς και βδελλοτρόφους του 14^{ου} αιώνα.

Συγκεκριμένα, ο ΕΣΝΕ (Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος), αδικώντας κατάφορα την πολυετή ιστορία και διαδρομή του στο χώρο, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτήν και ξεπουλώντας αντί πινακίου φακής την όποια επιρροή του έχει απομείνει στον κλάδο, αποφάσισε να συνεταιριστεί αγεληδόν με αυτούς (ΠΑΣΟΝΟΠ) που σήμερα (σ.σ 18/5/2011) με ανακοίνωσή τους επιβραβεύουν τον κ. Νασιώκα για την πρότασή του να αναβαθμιστούν οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές ΤΕ. Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι η εν λόγω οργάνωση, εγγράφει ως μέλη της εκτός από νοσηλευτές, που είναι η μειοψηφία των μελών της, και πρακτικούς νοσοκόμους και τραυματιοφορείς ΥΕ και Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, οι οποίοι είναι κατά πολύ επικρατέστεροι αριθμητικά από τους νοσηλευτές. Αμέσως λοιπόν καθίσταται προφανής ο λόγος για τον οποίο επιμένει η αναφερθείσα οργάνωση να αναβαθμιστούν οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές... Έτσι, οι ως άνω εταίροι, δε δίστασαν να ευτελίσουν το σημαντικό νόμο του Αρχιμήδη που επέλεξαν ως επωνυμία, μιας και περισσότερο θα ταίριαζε ως όνομα της σύμπραξης ο όρος «καταβύθιση»...

Το γελοιοδέστερον όμως όλων, είναι ότι στη συγκεκριμένη σύμπραξη, μετέχει και ο επονομαζόμενος Σύλλογος Αποφοίτων Νοσηλευτών Πανεπιστημίου Αθηνών (παρότι διατελεί εν χρονία υπνώσει), προσδίδοντας μια άκρως σουρεαλιστική πινελιά στη συμπαθή παρέα.

Από την προκύψασα ποικιλώνυμη πανσπερμία λοιπόν, ανακύπτουν ευλόγως τα ακόλουθα ερωτηματικά και καλούμε τη νοσηλευτική κοινότητα να μας τα απαντήσει χωρίς να αποσπαστεί από το γελοίο του πράγματος; Ξεκινάμε:

- Πως οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών, που δεν εισήχθησαν με πανελλαδικές εξετάσεις στα ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΜΤΕΝΣ και ΕΠΑΣ θα εξομοιωθούν με ανθρώπους που μόχθησαν να εισαχθούν με εξετάσεις στα Ανώτατα Ιδρύματα;
- Με ποια διαδικασία τα ΔΣ του ΕΣΝΕ και του Συλλόγου Αποφοίτων ΕΚΠΑ πήραν την έγκριση των μελών τους να εκποιήσουν άρδην τα πτυχία των νοσηλευτών που μάτωσαν για να τα αποκτήσουν;
- Πως οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών με 2500 και πλέον λιγότερες ώρες διδασκαλίας θα γίνουν «ταχέως» Νοσηλευτές;
- Τι θα σκέφτονται άραγε για τους «εκπροσώπους τους», οι νοσηλευτές με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές διατριβές και πως θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της εξομίωσής τους με τους αποφοίτους της μέσης εκπαίδευσης;

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι, ότι με το όνειρο της κατάληψης της διοίκησης της ΕΝΕ, οι παραπάνω ετερόκλητοι εκπρόσωποι αντιδιαμετρικά αντίθετων φορέων, δε διστάζουν να προδώσουν τον κλάδο των νοσηλευτών, να ξεθεμελιώσουν την ανώτατη εκπαίδευση και να προσφέρουν τον επαγγελματικό μας τίτλο βορά σ'αυτούς που αδυνατώντας να ανέλθουν, δε διστάζουν να αξιώνουν από τους υπόλοιπους να κατέλθουν.

Επειδή λοιπόν θεωρούμε ότι τα αλληπάλληλα κρούσματα της ισοπέδωσης κάθε προσπάθειας που καταβλήθηκε από το σύνολο των συναδέλφων, προκειμένου να κατακτήσουν τον τίτλο του Νοσηλευτή, είναι άκρως επικίνδυνα για τον κλάδο μας, καλούμε ολόκληρη τη νοσηλευτική κοινότητα, να αποδοκιμάσει έντονα τους επίδοξους μεταπράτες της επαγγελματικής μας τιμής και αξιοπρέπειας και να τους εμποδίσει έμπρακτα να ευτελίσουν περαιτέρω την αξιοπρέπεια του κλάδου μας.

Τη στιγμή που οι περισσότεροι ευρωπαίοι νοσηλευτές απολαμβάνουν κοινωνικής αναγνώρισης και τα νοσηλευτικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούνται με αξιόλογα χρηματικά ποσά, αναγνωρίζοντας προφανώς τη σπουδαιότητα της νοσηλευτικής επιστημονικής έρευνας, στη χώρα μας καταντήσαμε να αγωνιζόμαστε για να μην καταλήξει ο τίτλος του Νοσηλευτή να απονέμεται στο Δημοτικό σχολείο...

Εν κατακλείδι, αφού λάβουμε υπόψη τη ζοφερή πραγματικότητα που διαμορφώνεται με τις τεράστιες ευθύνες ημών των ιδίων, ο καθένας από μας, είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η υποβάθμιση βρίσκεται πλέον προ των πυλών και οι γενιές που έρχονται, δε θα μας συγχωρήσουν ποτέ που αφήσαμε μια ετερόκλητη αγέλη, να ανοίξει την Κερκόπορτα στους υποτακτικούς της ακόρεστης τάξης των εχόντων...

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης

Αριστείδης Δάγλας